

# AMBASSADORS FOOTBALL HOLLAND



## NIEUWSBRIEF 2024

Activiteitenverslag Stichting Ambassadors Football Holland

## Voorwoord van het bestuur

Het afgelopen jaar begon spannend. De voorzitter en administratief medewerker vertrokken. Mensen die veel voor de stichting betekend hebben.

Een volledig bestuur en een nieuwe administratief medewerker, aan het eind van het jaar. Wat een zegen. En nodig om de snelle groei in banen te leiden.

Al die mensen die betrokken zijn en bereikt worden. Het was een prachtig jaar voor Ambassadors Football Holland, met veel groei en zegeningen. Er waren **uitbreidingen van de voetbalkampen** in diverse plaatsen.

Bedankt. Voor je reactie op social media, voor het meedoen, voor je vraag, voor

je gebed, voor het aanmelden van je kind, voor je gift, voor je support, voor het klussen, voor het meevoetballen; op wat voor manier dan ook. Samen zijn we Ambassadors Football Holland.

Dit is een nieuwsbrief waarin we 2024 samenvatten. Lees je mee?

## Inhoudsopgave

Getuigenis	3	Toernooi Albanië - Elbasan	9	Voetbalkamp Kroatië	14
Italië vrouwen tour	3	Klussen in kerk en AF kantoor Albanië	9	Futsalpoldercup Urk	14
Voetbalkamp Amersfoort	4	Voetbalkamp Eindhoven	10	Recreatief	15
Verloting Servie	5	Toernooi Spanje	10	Cyprustour	15
Ruilactie	5	Toernooi Kroatië	10	Clinic Rouveen	15
Voetbalkamp Urk	5	Voetbalteams	10	Nieuwe administratief medewerker: Ammi Koffeman	16
Dank aan alle sponsors	6	Pieter van Eerde, onze nieuwe voorzitter	11	Veiligheid voor de kinderen & Vertrouwenscontactpersoon	17
Voetbalkamp Gouda	6	Bestuur, directeur en medewerkers	11	Gastgezinnen	17
Global meeting Europa	6	Hendrik Bakker als nieuwe medewerker	12	Autowasactie	17
Indoorcup Zutphen	7	Agenda 2025	13	Presentaties en sportactiviteiten	18
Youth for Christ	7	Futsalpoldercup en toernooien	13	Blijf op de hoogte!	18
Next Move	7	Zwols Jeugdkampioenschap Zaalvoetbal	14	Geven	18

Voetbalkamp Amersfoort



# Italië vrouwentour

Geschreven door: Marjan Hoekman

Wanneer: zaterdag 27 juli t/m  
zaterdag 4 augustus 2024

Waar:

Italië: Udine, Ronchi dei Legionari,  
Gorizia, Trieste, Slovenië:  
Ajdovscina

Als Ambassadors Football Holland, organiseerden we dit jaar een damestour naar Slovenië en Italië. Deze tour was zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. Tijdens zo'n tour, ga je sporten met kinderen, speel jezelf wedstrijden en wordt er tijdens de activiteiten het evangelie gedeeld. Verder is het de bedoeling dat jezelf ook leert uitstappen in het geloof. Dit doe je samen met je buddy. Elke dag is er een dagopening en een dagsluiting. De deelnemers van de tour delen dan een Bijbelgedeelte of lied wat hen aanspreekt en vertellen waar dit hun persoonlijk raakt en wat dit

met hen doet. Ook als ze vragen hebben rondom een thema, kunnen ze dit kenbaar maken en praten we hier over door met de groep.

De dames hebben er van genoten, maar wat nog belangrijker is, de kinderen en de plaatselijke christenen hebben er ook echt van genoten. **Er was een man die al 4 jaar gebeden had of er een christelijke kinderkamp in dit dorp mocht komen en op zijn verjaardag liet de Heer dit gebed/die hartenwens in vervulling gaan.**

Helaas waren er deze eerste keer nog niet zoveel aanmeldingen van kinderen voor het kamp, maar dit maakte wel dat er voor elk kind in ieder geval genoeg aandacht was. We hopen dat de kinderen die nu deel genomen hebben, andere

kinderen voor een volgende keer zullen enthousiasmeren zodat er nog meer kinderen bereikt mogen worden met het evangelie.

Het dagelijkse hoogtepunt voor de kinderen was het watergevecht. De temperaturen stegen dagelijks boven de 30 graden en dan is zo'n verkoeling een heerlijke verfrissing.

Voor de dames was het **hoogtepunt een spannende wedstrijd tegen het Sloveense meiden profteam FC Primorje**. Helaas hebben onze meiden met 5-4 verloren, maar dat mocht de pret niet drukken.

Wil je ook mee op een vrouwentour laat het ons weten. Bij genoeg animo willen we dan een volgende vrouwentour gaan organiseren.



## Getuigenis

Bekijk wat Berlinda Koffeman vertelt over de tour met Ambassadors Football:  
[YouTube](#)



# Voetbalkamp Amersfoort

Geschreven door: Tom van Oordt

## Wie:

210 kinderen en 50 lokale en internationale coaches.

## Wanneer:

Van 20-23 augustus 2024

## Kids:

Wij hadden dit jaar het duo Hot en Seat op kamp. Zij waren verantwoordelijk voor de hot seat en hadden zelfs een eigen liedje dat erg enthousiast werd meegezongen. De coaches hebben leuke grapjes en mooie getuigenissen kunnen geven op de heetste stoel van het kamp.

## Leuk:

Het watergevecht is toch altijd een hoogtepunt voor de kinderen op het kamp. Gelukkig hadden wij goed weer en liepen er al snel een paar kletsnat bij.

Wij hadden dit jaar een **snelheidsmeter** die de snelheid van je schot kon meten. Dit zorgde voor veel harde schoten en enthousiasme. Naar verluud zitten er inmiddels nieuwe netten in de goals.

## Bijzonder:

Een jongen van 13 die voor het eerste coachte **gaf zijn hele lunch** weg aan een spelertje die zijn lunch vergeten was. Echt klasse hoe ze zich inzetten en zorgen voor de kinderen.

Op voetbalkamp kwam een



**Braziliaanse man** op bezoek die vroeger in de **Santos jeugdopleiding** speelde en **opgroeide** in de **sloppenwijken**. Door de moeilijke omgeving waar hij opgroeide met drugs en geweld is het hem niet gelukt om de stap als prof te maken. Hij vertelde ons dat Jezus een beter plan voor zijn leven had en dat dit veel mooier is dan hij had kunnen dromen. Dat maakte veel indruk op de kinderen.

Dit jaar waren de kinderen weer super enthousiast en deden zij super goed mee met het hele programma. Ze gaan elk jaar een beetje harder zingen en dansen wat de sfeer ten goede komt!

## Tip voor de kinderen

Verzin alvast wat goede vragen voor de coaches die op de hot seat moeten en oefen op je club de 6 seconds, penalty's en de dribbeloefening.

## Tip voor de ouders

**Geef je kind snel op** want er is beperkt plek (200 spelers) en als tweede tip; geef je op om een week te komen coachen! Je krijgt er zeker geen spijt van en jullie zijn ook nodig!

## Volgende kamp:

Het volgende kamp in Amersfoort is van 26-29 augustus op CJVV! Inschrijven kan weer vanaf maart op de website [ambassadorsaanmelden.nl](https://ambassadorsaanmelden.nl)



## Voetbalkamp Urk

Geschreven door: Jacob Tol

Net als vorig jaar tikten we net niet de 200 aanmeldingen aan voor het voetbalkamp in Urk. Het is wel heel gaaf om te zien dat er 200 kinderen, samen met bijna 60 coaches (uit Noord-Ierland, Servie, Peru, Kroatie) een prachtige

tijd met elkaar hebben. Meerdere coaches gaven te kennen dat ze hele fijne bijbeltijd met hun groepje hadden en ook hier zien we uit naar de groei van de kinderen. We hopen dat deze kinderen in de toekomst ook

willen coachen in binnen- en buitenland. Dat hopen we uiteraard voor alle kinderen die naar onze kampen komen. Dat ze leren om het evangelie te leven en te delen.



Foto door: Mazza Fotografie



## Verloting Servie

Begin november was ook de trekking van de verloting voor Servie. Deze verloting heeft ongeveer 6000 euro opgebracht, inclusief een aantal mooie giften. De missie in Servie kan daardoor weer een tijdje vooruit. Iedereen bedankt die hieraan heeft meegedaan.

Ook is er een actie geweest voor een woning voor Rale, waar 50.000 euro voor nodig was. Een kerk uit Amerika heeft de helft hiervan verzorgt en de andere helft is door middel van giften uit Nederland bij elkaar gebracht. Prijs de Heer! Rale en Dragana zijn overweldigd door de vrijgevigheid die er is voor hun missie.

## Ruilactie

Vorig jaar waren we een ruilactie gestart, wat eindigde met een busje voor de wintersport (8 dagen) twv 899 euro. Na een goed bod leverde dit 800 euro op voor Ambassadors Football. Een mooi bedrag voor onze tours.

## Voetbalkamp Gouda

In dezelfde week als Amersfoort, draaiden we zelf mee op het nieuwe kamp in Gouda. Dit kamp werd geleid door Jonas ter Beeke, een jongen die al behoorlijk wat jaren meedraait met ons werk. Verder hadden we coaches uit Urk en Albanie. Deze Albanezen draaiden voor het eerst een

Ambassadors Football Camp mee om te kijken of ze hier in hun thuisland (vanuit hun kerk) ook iets mee kunnen starten.

Voor dit eerste kamp hadden we maar liefst 48 aanmeldingen binnengekregen. Met veel passie en enthousiasme namen de kinderen deel aan

het kamp en ook tijdens de bijbeltijd hebben we hele mooie gesprekken met de kinderen gehad. Ook hier hebben we nog een strip-bijbel aan een jongen gegeven. In Gouda ligt veel potentie, dus we gaan zien wat er dit jaar gaat gebeuren.



## Dank aan alle sponsors



Dit zijn shirtsponsors. Maar er zijn zoveel andere sponsors. Alle bedrijven en particulieren die het werk van Ambassadors mogelijk maken. Hartelijk bedankt!

## Global meeting Europa

In oktober 2024 hadden we in Duitsland (Altenkirchen), een Global Gathering waar we als Ambassadors Football (wereldwijd) bij elkaar kwamen. Heel mooi om (oude) bekenden weer te ontmoeten, samen de Heer te prijzen, te brainstormen, te voetballen en uiteraard veel goede gesprekken te voeren. Ook hieruit ontstonden weer nieuwe contacten, onder andere met Stevo (een pastor) uit Slowakije. Hij is daar betrokken bij het werk van AF en in januari is hij in Nederland geweest en heeft meegedaan met het toernooi in Eindhoven. We gaan zien wat we in de toekomst voor de missie in Slowakije mogen betekenen.



# Indoorcup Zutphen

## Wie:

Er deden 15 teams mee aan het toernooi op maandag 30 december.

## Bijzonder:

Jacob mocht het delen aan de hand van Mattheüs 20 over de dagloners. Hij riep 5 mensen naar voren die hij voor verschillend aantal uren spreekwoordelijk liet werken. Aan het einde van de dag gaf hij ze allemaal €5,-. Aan de hand van de gelijkenis werd meer duidelijk over de genade van God.

## Volgende toernooi:

In december 2025 hopen we weer de Indoorcup in Zutphen te houden.



## Sponsordiner

In februari hebben we weer een sponsordiner georganiseerd, mede om de kosten te drukken voor de Cyprustour. Dit leverde, naast een gezellige avond en een mooie bemoediging van William Kramer, ruim 2000 euro op.



## Next Move

We hebben inmiddels meerdere keren contact gehad met Jan Achterberg van Next Move. Hij heeft als missie om iedere gelovige die in een sport actief is (sport en geloof), te bemoedigen om een getuige van Jezus te zijn in zijn/haar sport. We zijn aan het kijken of we (in de toekomst) gelovige sporters vanuit heel Nederland bij elkaar kunnen krijgen zodat we elkaar kunnen bemoedigen en opbouwen.

## Youth for Christ

Afgelopen jaar hebben we contact gehad met Youth For Christ in Zwolle en Lelystad en op beide locaties werd een dagje meegelopen. Met Lelystad is een mooie wisselwerking ontstaan en op ons laatste toernooi in Eindhoven in januari 2025, deden zij met een team.

## Voetbalkamp Goes

In de eerste week in de vakantie in Nederland (regio Zuid), zijn we vorig jaar opgestart met een voetbalkamp in Goes. Nadat we vorig jaar 25 kinderen op het kamp hadden, was het aantal nu verdubbeld! Wat

een zegen en wat een mooie tijd hebben we ook daar met de kinderen gehad. Twee Engelse coaches kwamen ons helpen en ook in Goes zijn de contacten aan het groeien. Vorig jaar hadden we helemaal nog geen

gastgezinnen en nu zaten al onze coaches in een gastgezin. Ook met de gastgezinnen was er een hele goede klik en het is heel gaaf om te zien dat er steeds meer mensen betrokken raken bij onze missie.



## Bestuur en staf brainstorm

In september zijn we met een mooie groep medewerkers van Ambassadors Football Holland (AFH) bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we verder gaan en kunnen groeien (in kwaliteit en kwantiteit).

Het is bemoedigend om te zien hoeveel mensen er bij het werk van AFH betrokken zijn.



## Toernooi Albanië - Elbasan

Begin november zijn we een weekend naar Albanie geweest voor een voetbaltoernooi. Met 14 mannen en zeer gezegend weekend gehad.

Geloofsopbouw, broederschap en mooie contacten in Albanie onderhouden. Het werk is daar enorm aan het groeien. Zelfs de landelijke televisie was bij het toernooi langsgekomen en Renis en ikzelf mochten iets vertellen over Ambassadors Football.



## Klussen in kerk en AF kantoor Albanië

Na het toernooi zijn Jacob en Hendrik met een grote bestelbus weer naar Albanie gegaan, om daar de kerk, waar Renis deel van uit maakt, te renoveren. Het oude gebouw was wel aan een opknapbeurt toe en Renis heeft nu een mooi kantoor in deze kerk. Ook kan hij de kerk gebruiken (1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> verdieping) voor zijn missie en de jongeren kunnen hier samenkomen voor bijbelstudie en activiteiten. Prachtig om

te zien dat er deze keer geen voetballers, maar klussers mee waren. Naast Hendrik en Jacob, waren er 6 handige mannen mee, die behoorlijk wat werk hebben verzet in 5 dagen.

De kerk is nu ook voorzien van airco's, die in de winter voor een lekkere warmte zorgen en in de zomer voor heerlijke verkoeling. Meer lezen over deze trip?

<https://www.polarsteps.com/>



## Toernooi Kroatië

In februari namen we met een team deel aan het jaarlijkse zaaltoernooi in Kroatië. Tijdens het toernooi werd het evangelie gedeeld. Toen we nog maar net terug waren op Urk, kwam er een bericht van het Spaanse team dat één van de moslims (speler van hun team) had aangegeven dat hij wel geïnteresseerd was geraakt door de boodschap "stel dat het waar is" mbt het evangelie van Jezus. Dit leidde tot mooie gesprekken met Sam, de leider van AF Spanje.



## Voetbalkamp Eindhoven

Geschreven door: Hendrik Bakker

In Eindhoven hadden we ook weer een prachtige kampweek met twee aanmeldingen meer dan vorig jaar, 58 in totaal. Met coaches uit Zweden, Cyprus en Peru, Lelystad, Urk en Eindhoven, hadden we een heel mooi gezelschap. De



dagopeningen met de coaches zijn altijd al heel waardevol en ook de contacten met de gastgezinnen worden steeds hechter.

Ook het contact met de kinderen is heel goed en de



kinderen komen elk jaar weer terug. Hier mochten we drie (strip)bijbels aan kinderen uit niet-gelovige gezinnen meegeven.



## Toernooi Spanje

In september zijn we met een team van 17 mannen een weekend naar Spanje geweest voor een toernooi. Naast het vele voetbal en ook padel, hebben we een hele goede Geestelijke tijd gehad. Gesprekken tot in de

late uurtjes en we zijn allemaal opgebouwd in ons geloof. Een van de mannen kwam naar eigen zeggen terug met "een nieuw hart". Prachtig om te horen.



## Voetbalteams

Op Urk doen we mee met diverse onderlinge voetbalcompetities. Voor elke wedstrijd is er een geestelijke opening en gebed, waarna er wordt gevoetbald. Deze openingen zijn een mooie manier om mensen te discipelen en in contact met het evangelie te brengen. Ook op Urk is dit nodig!

## Pieter van Eerde, onze nieuwe voorzitter

### Wie ben je?

Pieter van Eerde. Zes kinderen ,4 kleinkinderen en een hele lieve vrouw. Ben werkzaam in het onderwijs en mag vele jongeren die vast lopen in het leven weer nieuwe kansen geven.

### Wat:

Ik ben gevraagd voor voorzitter. Voordat ik deze mooie taak mocht invullen is er een heel gebedsperiode aan vooraf gegaan. God heeft mij geleid naar deze taak in Zijn koninkrijk. Ik doe deze taak vrijwillig en vanuit Zijn liefde mag ik nu het evangelie doorgeven.

### Waar:

Ik mag mij dienstbaar inzetten voor Ambassadors Football Holland. Dit doe ik vanuit mijn woonplaats Urk. Natuurlijk hoop ik in de toekomst veel plaatsen te bezoeken.

### Wanneer:

Naast mijn werk kan ik mij vooral in de avonden inzetten voor Ambassadors.

### Waarom:

God heeft mij gaven gegeven en deze wil ik inzetten. Dit is een bijzondere weg geweest. God heeft mij op een wonderlijke manier hier naar toe geleid.

### Leuk of bijzonder:

De manier waarop Ambassadors jongeren weet te bereiken met het evangelie vind ik fantastisch. Voetbal verbindt en je hebt mogelijkheden om op een subtiele manier een jongere met het evangelie kennis te laten maken. Echt top!

### Tip:

Zoek God vroeg en intens. Laat je niet afleiden door wereldse dingen, maar houdt je ogen op Hem gericht, zodat je kan zeggen: God is alles voor mij!

### Tip naar ouders:

Zie je kind als kind van God en jij mag het opvoeden vanuit afhankelijkheid van de Vader. Leef het de kinderen voor desnoods met woorden.

### Volgende stap:

Ambassadors biedt veel mogelijkheden tot geloofsgroei en dat te delen met anderen. Jezus wandel laat zien dat we mensen kunnen benaderen met liefde en een luisterend oor. Ik hoop dat ik een middel in Zijn hand mag zijn om vele kinderen tot God te brengen.



## Bestuur, directeur en medewerkers



### Vlnr:

Hendrik - vaste medewerker  
Jan Marten - marketing en communicatie  
Jacob - Directeur  
Ronald - Secretaris  
Pieter - Voorzitter sinds december 2024  
Peter - Penningmeester

Marjan - Backoffice (Ontbreekt op de foto)

# Hendrik Bakker als nieuwe medewerker

## Wie ben je?

Mijn naam is Hendrik Bakker, 25 jaar oud en ik ben een geboren en een getogen Urker.

## Wat doe je voor Ambassadors?

Ik werk nu sinds eind juni full-time voor Ambassadors Football. Na het afronden van de Bijbelschool ben ik vrijwel direct voor Ambassadors begonnen. Het werk kan gaan van leiding geven aan een voetbalkamp, tot een mooi geloofsgesprek met iemand onder het genot van een bakje koffie.

## Waar werk je voor Ambassadors?

Wij werken voornamelijk vanuit Urk/Nederland. Daarnaast gaan we meerdere keren per jaar met een groep mannen naar het buitenland voor een voetbaltoernooi of evangelisatie-tour.

## Wanneer werk je voor Ambassadors

Full-time. En dan niet full-time in de zin van 40 uur, maar meer 24/7. Je bent niet voor slechts 40 uur per week een Ambassadeur in Gods Koninkrijk door middel van voetbal. In plaats daarvan is het een levensstijl.

## Waarom wil je met kinderen werken?

In de eerste plaats vind ik het geweldig om met kinderen te mogen werken, het is een fantastische doelgroep! Daarnaast zien we in de Bijbel duidelijk de opdracht dat ook de kinderen tot Jezus moeten komen. De leeftijd van 7-12 jaar is een cruciale leeftijd in de opvoeding, daarom is het enorm belangrijk dat ze juist in die periode van hun leven iets meekrijgen van het Evangelie en de liefde van Jezus ervaren.

## Welk moment vond je het leukst

Ik heb niet echt één moment waarbij ik denk "dit is mijn leukste moment bij AF". Om eerlijk te zijn geniet ik van elke activiteit heel erg!

## Welke oefening of wedstrijd was het leukst?

De wedstrijd in Noord-Ierland tegen een van de beste amateurteams zal me altijd bij blijven. Het voetbal in Noord-Ierland lijkt soms meer op een kick-box wedstrijd. Doordat wij met respect bleven voetballen hadden we na de wedstrijd een mooie ingang om het Evangelie te kunnen delen. Uiteindelijk zijn we samen met dat team uiteten geweest en hebben we nog mogen bidden met een aantal spelers uit dat team.

## Welke reactie van een kind vond je het leukst?

Pfoe... alle kinderen reageren weer op hun eigen manier en dat maakt het zo leuk. De

voetbalkampen zijn geslaagd als de kinderen met een glimlach op vrijdag weer naar huis toe gaan. Dit jaar voor het eerst met een voetbalkamp opgestart in Gouda. We vroegen wie er volgend jaar ook bij wil zijn. Hij was nog niet uitgesproken of alle kinderhandjes gingen alweer de lucht in. Daar doe je het voor toch?

## Wat was een bijzonder moment?

De trip naar Spanje in september 2022. Het was mijn eerste keer dat ik betrokken raakte bij Ambassadors Football.

## Hoe is de sfeer?

De sfeer is heel geestelijk, maar ook heel gezellig. Dit weekend heeft zoveel impact gemaakt op een aantal mensen dat het life-changing is geweest voor een aantal personen (waaronder ikzelf).

## Welke tip wil je meegeven voor kinderen?

Geniet van de activiteiten van Ambassadors Football en stel vooral je hart open voor Jezus. Hij is de enige Weg en de enige Waarheid die leid tot het eeuwige leven. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, want wie Jezus heeft; die heeft genoeg!

## Welke tip wil je meegeven voor ouders

Blijf jullie kinderen stimuleren om naar de activiteiten van Ambassadors Football te gaan.

## Hoe zie jij de toekomst bij AFH?

Ik bid en hoop dat het werk van Ambassadors Football mag blijven groeien in Nederland en wereldwijd. Daarnaast bid ik dat ik dit werk nog heel lang mag blijven doen.

## Hoe kunnen mensen jou supporten?

Jullie kunnen het werk wat ik mag doen voor de Heer steunen door middel van een bedrag over te maken naar NL881NGB0004641438 onder vermelding van "Project Hendrik Bakker".



## Agenda 2025

### Voetbalkampen Nederland 2025

Ter voorbereiding: 23-25 mei 2025 **coachesweekend**

- Voetbalkamp Goes 08 t/m 11 juli 2025
- Voetbalkamp Rouveen 15 t/m 18 juli 2025
- Voetbalkamp Eindhoven 12 t/m 15 augustus 2025
- Voetbalkamp Urk 19 t/m 22 augustus 2025
- Voetbalkamp Amersfoort 26 t/m 29 augustus 2025
- Voetbalkamp Gouda 26 t/m 29 augustus 2025

Mogelijk dat we in 2025 ook nog in andere plaatsen een voetbalkamp opstarten. Hou de website in de gaten.



### Futsalpoldercup en toernooien

16-20 juni 2025 **Futsalpoldercup** te Urk

De overige toernooien moeten nog gepland worden, onder andere de **Indoorcup Zutphen** in december en de Eindhoven Futsalcup in januari (2026).

### Voetbalkampen Buitenland 2025

Ambassadors Football werkt wereldwijd. Per land worden er ook voetbalkampen in het buitenland georganiseerd.

Van 14 t/m 17 april 2025 wordt er in **Cyprus** een voetbalkamp georganiseerd. Hier worden nog coaches voor gezocht.

Lijkt het je gaaf om in het buitenland te coachen? Stuur dan een mail naar [holland@ambassadorsfootball.org](mailto:holland@ambassadorsfootball.org) of naar Jacob Tol [jtol@ambassadorsfootball.org](mailto:jtol@ambassadorsfootball.org).

### Voetbaltoernooien buitenland

Op 1 en 2 maart 2025 doen we mee aan een zaalvoetbaltoernooi in Zabok, **Kroatië**. De reis duurt van 28 februari t/m 3 maart 2025. Dit team is al vol.

Op 26 en 27 april doen we mee aan een 5 tegen 5 toernooi op kunstgras in **Servie**. De reis duurt van 25 t/m 28 april 2025.

20-21 september 2025 voetbaltoernooi **Spanje**

1 en 2 november 2025 voetbaltoernooi **Albanie**

Belangstelling? Neem contact op met [jtol@ambassadorsfootball.org](mailto:jtol@ambassadorsfootball.org) of +31644641775

## Zwols Jeugdkampioenschap Zaalvoetbal

In december 2024 hebben we met 2 jeugdteams meegedaan met een zaalvoetbaltoernooi in Zwolle. Na een mooie boodschap in de kleedkamer, streden ze voor de titel. Eén van de teams werd 2e en het andere team won de fairplay cup. Om trots op te zijn.



## Futsalpoldercup Urk

Zoals elk jaar organiseerden we in juni weer de Futsalpoldercup. Hier deden 26 teams aan mee en het was weer een zeer hoog niveau. We kunnen terugkijken op een prachtig toernooi met over het algemeen sportief spel.

Verder heb ik op de finale-avond het evangelie in de sporthal kunnen delen. Dit resulteerde uiteindelijk nog in

een interview bij een moslim over het christelijk geloof. Prachtige gelegenheid om het evangelie uit te leggen en te vertellen wie Jezus is. Met de opbrengst van het toernooi (alle sponsoren hartelijk dank!) konden we dit jaar twee voetbal- evangelisatietours organiseren.



## Voetbalkamp Kroatië

Marjan en Jacob zijn in juli eerst naar Kroatië geweest om daar te helpen op een nieuw Ambassadors Football Camp in Osijek. Hier kwamen ongeveer 50 kinderen op af, veelal met een Rooms Katholieke achtergrond. Prachtige gesprekken gehad met de jongeren, die al behoorlijk Engels spraken. Daarnaast heel veel plezier gehad en nieuwe contacten opgedaan. Verder hebben we deze zomer nog een aantal jongeren uit kunnen zenden om in het buitenland te coachen op Ambassadors voetbalkampen. We zijn zeer dankbaar dat deze jongeren op deze manier hun tijd besteden om het Koninkrijk van God te bouwen.



## Cyprustour

Eind april zijn we met 11 mannen uit Urk (en Rale uit Servie) naar Cyprus geweest. We kunnen terugkijken op een gezegende voorbereiding, waarbij onder andere fondswerving een belangrijk onderdeel was. Veel bedrijven werden sponsor van de Futsalpoldercup, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor onze evangelisatietours. Verder werd nog een autowasactie op touw gezet, wat goed was voor de teambuilding, goede gesprekken en een mooie opbrengst van ruim 1000 euro.

We kunnen terugkijken op een hele gezegende reis. De sfeer in de groep was gemoedelijk en open en we hebben veel opbouwende en bemoedigende gesprekken gehad.

We hebben een aantal wedstrijden gespeeld, waarna we het evangelie konden delen. We speelden onder andere tegen vluchtelingen (vooral Nigeriaanse) en ook werd een wedstrijd tegen een lokaal team gespeeld. Zij dachten dat we na de wedstrijd

met hen aan het bier zouden gaan, maar dit liep even anders. Zij kregen een andere Boodschap voorgeschoteld waarop positief werd gereageerd.

Verder hebben we die week een voetbalkamp opgestart, waarbij we ongeveer 30 kinderen mochten vermaken. Met veel voetbal, watergevechten, bijbeltijd, goede gesprekken kunnen we terugkijken op een gezegende tijd op Cyprus. Hopelijk wordt het kamp nu elk jaar weer georganiseerd en waar we kunnen zullen we Ambassadors Football Cyprus zeker helpen. Als je nog even wilt nalezen wat we gedaan hebben, dan kan dat via <https://www.polarsteps.com/AmbassadorsHolland/11242031-cyprustour>



## Recreatief

Geschreven door: Volker

Van september tot juni spelen wij recreatief in Westervoort. Een vriendelijke sfeer en respect voor elkaar zorgen ervoor dat spelers steeds weer graag terugkomen. Naast persoonlijke

geloofsgetuigenissen delen we het laatste half jaar ook persoonlijke verhalen van niet-gelovigen, waarin ze vertellen wie ze zijn, wat hen drijft en wat ze belangrijk vinden in het leven. Dit zorgt ervoor dat we elkaar beter

## Clinic Rouveen

In mei 2024 mochten we een clinic verzorgen in Rouveen. Hier hadden 35 kinderen zich voor aangemeld en een aantal locale coaches. Wat een gezegende tijd met deze kinderen. Hier waren kinderen bij uit zowel christelijke als niet-christelijke gezinnen. Het plan staat dat we dit jaar ook in Rouveen een voetbalkamp op gaan starten.



leren kennen en een goede band met elkaar opbouwen. Jezus laat zien dat elkaar leren kennen en aandacht voor elkaar belangrijk is in het koninkrijk van God ook hier op aarde.

## Nieuwe administratief medewerker: Ammi Koffeman

### Wie ben je?

Ammi Koffeman, 39 jaar, gelukkig getrouwd met Lijanne en vader van 4 heerlijke kinderen van 12, 9, 6 en 0 (april 2024).

### Wat doe je voor Ambassadors?

Ik mag vanaf begin 2025 de administratie gaan doen.

### Vrijwillig of betaald?

Vrijwillig

### Waarom werk je voor AFH?

De manier van evangeliseren van AFH vind ik erg mooi. Het is super om te zien hoe God door de mensen en de activiteiten heen werkt. De getuigenissen zijn bemoedigend en opbouwend voor alle gelovigen. Door het vrijwilligerswerk mag ik hier een stukje aan bijdragen en het is een actieve manier om betrokken en geïnformeerd te blijven.

### Leuk of bijzonder:

De laagdrempelige manier van contact leggen dmv sport vind ik bijzonder leuk aan AFH 😊.

### Welke tip wil je meegeven voor kinderen?

Een mooie tip voor kinderen is om altijd liefdevol en vriendelijk te zijn voor anderen, zoals Jezus ons leert. Je kunt bijvoorbeeld elke dag proberen een klein gebaar van vriendelijkheid te doen, zoals een ander helpen, een glimlach geven of iemand bemoedigen. Dit laat zien dat je de liefde van God deelt met de mensen om je heen.

Een andere belangrijke tip is om regelmatig te bidden, zodat je dichter bij God komt. Bidden hoeft niet ingewikkeld te zijn; je kunt gewoon praten met God, Hem bedanken voor de zegeningen in je leven, en om hulp vragen als je het nodig hebt.

Tot slot, probeer altijd de Bijbel te lezen

en de verhalen daarin te volgen. Ze kunnen je helpen wijsheid en kracht te vinden in moeilijke tijden.

### Welke tip wil je meegeven voor ouders

Dat we ons geloof mogen Vuurleven.

\* Dat is voorleven op z'n Urkers, dus een voorbeeld van een levende relatie met Jezus mogen zijn en tegelijk met 'vuur' leven, dus vanuit de kracht van de Heilige Geest.

### Hoe zie jij de toekomst bij AFH?

Laten we eerst maar eens deze stap nemen, voordat ik nadenk over de volgende 😊. En verder zie ik altijd een toekomst door God geleid.



## Veiligheid voor de kinderen & Vertrouwens-contactpersoon

Ambassadors groeit snel. Daarom willen we werken aan een veilige omgeving voor de kinderen. Om dit te waarborgen vragen we sinds 2020 een Verklaring Omtrent Gedrag (**VOG**) te kunnen overleggen. Deze kunnen alle medewerkers en vrijwilligers gratis opvragen. Meer informatie is te lezen op <https://nl.ambassadorsfootball.org/vog-beleid/>

### Vertrouwens-contactpersoon:

De vertrouwens-contactpersoon heet Gerda Visser is te bereiken via:

Emailadres:  
vog@ambassadorsfootball.org  
of familievisser@casema.nl

Tel: 06 81 61 5252

Heb je twijfel of de veiligheid van je kind, of vermoed je dat er iets is gebeurt? Neem contact op!

## Autowasactie

Auto's wassen om de reis te sponsoren.



## Gastgezinnen

Er zijn nogal wat coaches uit het buitenland die meewerken aan de voetbalkampen.

We zijn daarom altijd op zoek naar christelijke gastgezinnen.

Heb jij daarvoor ruimte beschikbaar in je huis? Stuur een e-mail naar [holland@ambassadorsfootball.org](mailto:holland@ambassadorsfootball.org)



## Geven

Stichting Ambassadors heeft een ANBI status. Dit betekent dat elke gift aan Ambassadors belasting aftrekbaar is. U kunt uw bedrag storten op rekening nummer:

NL 88 ING B000 464 1438  
t.n.v. Stichting Ambassadors Football  
Holland. Vermeld het project dat u wilt steunen. [Klik hier voor meer informatie](#)

## Blijf op de hoogte!



<https://www.instagram.com/ambassadors.holland/>



<https://www.facebook.com/AmbassadorsFootballHolland>



<https://nl.ambassadorsfootball.org>

## Presentaties en sportactiviteiten

Indien je graag meer wilt weten over het werk van Ambassadors Football of je wilt graag een presentatie krijgen over dit werk (op scholen of in kerken), neem dan contact op met [jtol@ambassadorsfootball.org](mailto:jtol@ambassadorsfootball.org)

Ook organiseren we sportactiviteiten voor jeugdgroepen en delen we tijdens of na de activiteiten het evangelie.

Wil je graag football/sport ministry starten in jouw gemeente of vanuit jouw kerk, dan willen we hier graag bij helpen.





# Bedankt



Deze nieuwsbrief is gelijk het activiteitenverslag 2024 ter verantwoording naar de vele vrijwilligers, sponsors en voor de ANBI. Bedankt namens het bestuur van Ambassadors Football Holland